



Graag brengen we een paar punten speciaal onder de aandacht. Vandaar een bijlage als extra nieuwsbrief.

Coördinator SchuldHulpMaatje Ede



Corrinne van Pommeren gaat haar taak als coördinator van SchuldHulpMaatje stoppen. Ze heeft dit werk in 6 jaar opgebouwd tot wat het nu is. Met haar vertrek zijn we dringend op zoek naar **een nieuwe coördinator**. We zetten deze zoekvraag ook in ons netwerk uit. We hopen dat we via-via een geschikte coördinator kunnen vinden.

Een coördinator heeft samen met Klaaske de leiding over ruim 45 maatjes. Hij/zij zorgt voor de intake van hulpvragers, het koppelen van een hulpvrager aan een maatje en diverse andere taken. Daarvoor is 0,25 fte uren voor beschikbaar. Voor een uitgebreidere omschrijving van deze baan zit in een bijlage een profielschets van de gewenste coördinator.

Vraag: Wilt u rondkijken naar mensen, die mogelijk voor deze vacature geschikt zijn. Vertel ze over erover of geeft ze de vacature-omschrijving.

Zoekt u mee?

Diaconaat is ook – toerusten.

Diaconaat is ook – jongeren toerusten

We leven in een andere samenleving. Geremd door de beperkingen van de coronapandemie gaat ook in de kerk ook heel veel anders. De diakenen -zo zien we her en der- zoeken andere vormen om de gemeente bewust te maken van hoe we in deze corona-tijd naaste kunnen zijn. Hoe houden we elkaar in het oog? Hebben we zicht op zorgen bij mensen en denken we aan mensen die met eenzaamheid te maken hebben? Dat soort vragen krijgen nu meer aandacht bij diakenen.

Hoe worden jongeren hierin toegerust?

We hebben een aanbieding! Samen met de jongerenorganisatie 'Dien je Stad' hebben we vanuit het diaconaal platform kaarten ontwikkeld. Er zijn drie kaarten. Een eenvoudige afbeelding met

- een warme groet
- lichtpuntjes, soms zijn ze...
- ik wens jou een muur voor de wind...

De kaarten – en een promotiefilmpje voor jeugdleiding- zijn bedoeld om jongeren van onze gemeenten aan te moedigen andere mensen een warme groet in deze tijd kunnen brengen. Het filmpje is te vinden via: <https://youtu.be/GZo4JFJ73eU>

Kaarten afgeven of opsturen, kies zelf maar. De actie is een hulpmiddel om het gesprek met jongeren te hebben over oog hebben voor... (juist in deze tijd van corona-beperkingen). De kaarten zijn gratis beschikbaar om ze de jongeren daarna mee te geven om daadwerkelijk iets te doen. Zolang de voorraad strekt. Kaarten nodig: mail uw bestelling naar diaconaalconsulentede@gmail.com



**Jongeren aanmoedigen:
Stuur een kaartje -
een warm gebaar in coronatijd**

Alternatief voor een avond van het Diaconaal Platform Ede



We hebben in het najaar van 2020 geen bijeenkomst van het Diaconaal Platform kunnen beleggen. Met een groep mensen van veel kerken bijeen – het is bemoedigend om van elkaar te leren. Maar door corona is een bijeenkomst nu even niet mogelijk.

We kunnen wel van elkaar leren – maar dan anders. Graag hoor ik van u een reactie!

Wat hebt u in uw gemeenten of in uw buurt (nieuw) gedaan om de beperkingen door corona zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Een oproep om op elkaar te letten is algemeen en zeker nuttig. Misschien hebt u een andere vorm bedacht om het oog-voor-elkaar juist in corona-tijd aandacht te geven.

Van elkaar leren...

Wat hebt u in de gemeente gedaan om eenzaamheid tegen te gaan?

Is er een nieuwe werkvorm gevonden om ouderen te bezoeken – zonder dat u binnen kunt gaan?

Welke doelgroep hebt uw diaconie de laatste maand extra aandacht gegeven? En hoe dan?

Ik zou de ideeën graag gemaïld krijgen. Bruikbare en originele ideeën worden dan doorgestuurd naar alle aangesloten diaconieën. diaconaalconsulentede@gmail.com

Samen weten we meer.

Door uitwisseling van ideeën kunnen we van elkaar leren!



Suggesties uitwisselen...

een eerlijk gesprek

- Ik voel me wel eens eenzaam. Waar of niet waar?
- Ken jij iemand met schulden?
- Mensen met schulden nemen vaak domme beslissingen. Wat vind jij?
- Je baan verliezen heeft altijd effect op je relatie. Wat vind jij?

Een paar voorbeelden van vragen, die bij het spel **Taboedoorbrekers** zitten.

Een spel om het gesprek in de gemeente een prikkel te geven.

Diakenen kunnen dit heel goed gebruiken voor een diaconaal gesprek.

Via de kringen (die nu soms online hun 'bijeenkomst' hebben) kan dit spel en hulpmiddel zijn om elkaar of andere gemeenteleden beter te leren kennen.

Bewust worden en door het gesprek ontdekken wat

armoede, eenzaamheid of geldzorgen met mensen kan doen.

Dat helpt om meer voor elkaar te kunnen klaarstaan.

www.samenhartvoormensen.nl



In gesprek ...



nood
fonds
EDE

SchuldHulp
Maatje
Ede

MoneyFit

HipHelpt
EDE

HipHelpt
INLOOPSPREKUR